

# Historien om Gevninge Bageri



Udgivet af: Lejre Arkiv, Gevninge Bibliotek og Gevninge Bylaug  
november 2012, rev. august 2016

## **Forord.**

Materialet er udarbejdet på grundlag af det materiale, der blev lavet i forbindelse med Lejre Museums udstilling om ”Den gamle Lejre kommunes butikker i 1950’erne”, som blev vist på Gl. Kongsgaard i Gl. Lejre, sommeren 2004.

Gevninge den 10. november 2012

Vivian Møller, Gevninge Bylaug

Rev. 27. august 2016 (Div. tilføjelser og luftfotos fra 1949)

Vivian Møller, Gevninge Bylaug

Forsidebillede: Titelblad til Christian Tobiassens Gevningebog.

Luftfoto 1949 er taget af Sylvest-Jensen og downloadet fra Det Kgl. Biblioteks hjemmeside.

Foto i øvrigt: Gevninge Bylaug.

Udleveret til Morten Vanggaard Nielsen i anledning af bageriets genåbning 13. februar 2020

## Bageriet i Gevninge, Gevninge Bygade 7.



Lufffoto 1949. Bygaden med Forsamlingshuset og Brugsen på hjørnerne og bageriet til venstre lidt nede af gaden

Huset blev opført i 1927 af Poul Edvard Pedersen, som havde butikken. Han var født 6. juli 1875 i Borup og søn af bødker Ole Pedersen og hustru Mette Kirstine Rasmussen i Boruphuse.

Poul Edvard Pedersen blev gift med Karen Jensine Jensen, født 27. oktober 1893 i Gørslev, Præstø amt og datter af parcellist Jørgen Jensen og hustru Kirsten Olsen. De fik børnene Knud Verner (født 17. juli 1920 i Borup), Poul Børge (født 11. august 1922 i Svogerslev) og Tove Inge (født 10. august 1924 i Svogerslev). Inden familien kom til Gevninge, havde Poul Edvard været bagersvend i Svogerslev.

1. april 1939 overtog Otto Hansen butikken, og senere samme måned blev han gift med Elise. Han var født i Tølløse og hun i Kirke Hyllinge.

I begyndelsen hjalp en bagersvend til i bageriet, men ellers har der ikke været nogen ansat. De havde dog en ung pige i huset, som af og til hjalp til i butikken. Klokkerens Johannes, som godt kunne lide bagerfaget, kom dog også af og til og gav en frivillig hånd med.

De bagte selv alt undtagen rugbrød, som de fik 2 gange ugentlig fra Vindinge bageri. Det var kun om søndagen, der blev bagt kryddere og rundstykker samt flødekager.

I et hjørne af bagerbutikken var der et lille konditori med plads til 12-15 personer. Man kunne så købe sig en kop kaffe med kage og sidde og nyde. Konditoriet blev også brugt til mødelokale for mindre forsamlinger.

Der kunne også købes slik, is og cigaretter i butikken, det sidste fordi de havde restaurationsbevilling.

Kunderne var både dem fra Gevninge og dem, der lige kom forbi. Der var af og til soldatermanøvre på egnen, og det kunne godt skabe panik hos bageren. Når soldaterne opdagede, der var en bager, skete der en større invasion, så skulle de ind og handle, især wienerbrød og kringle. Soldaterne fik virkelig ”ryddet ud” i butikken, så der næsten ikke var en krumme tilbage!

Der kunne almindeligvis ikke købes på kredit hos bageren, kun enkelte gårdmænd fik lov til dette.

Der blev kørt brød ud en fast ugedag. Der blev kørt til Herslev, Kattinge og Bognæs.

Før i tiden, bl.a. i 1950'erne, fik folk stegt deres forskellige stege hos bageren. Almindeligvis skulle man selv hente stegen, og man medbragte så en lille spand til skyen, som blev brugt til sovs, som man selv måtte lave. Ved bestemte anledninger, f.eks. konfirmationer, kørte bageren ud med stegene. Datteren, Rigmor, fortæller, hun gerne kørte med på de ture. Hendes opgave var så at sidde med spandene med sky mellem benene og passe på, at skyen ikke skvulpede over. Ved nogle lejligheder skulle man ud med både sky og kransekage, og så måtte Rigmor holde styr på skyen med den ene hånd og kransekagen med den anden.

Det hændte også, at Rigmor kom med på de ugentlige brødture. Især syntes hun godt om at komme med ud til Bognæsgården. Dels fordi forpagterparret Nielsen altid var så flinke, og dels fordi der tit foregik filmoptagelser derude. Bognæsgården og Risgården (på Risen) blev ofte brugt i de gamle Morten Korch film med Poul Reichardt, Peter Malberg, Buster Larsen, Astrid Villaume og mange andre. Men en dag Rigmor var med ude på Bognæsgården, hvor der var filmoptagelser i gang, blev hun slemt skuffet. Der var en optagelse med Buster Larsen, som hang i et tagspær, hvorfra han skulle falde ned. Men nedenunder ham, var en stor høstak, han skulle falde ned i, og det syntes Rigmor var lidt snyd!



Butikken ca. 1968, kort tid før Otto Hansen solgte den. Det er sikkert til højre, der har været konditori.

Efter at have haft bageren i 30 år, i 1969, solgte Otto Hansen butikken til Th. Kornerup-Nielsen. Siden har butikken været i denne slægts eje. Sønerne Kaj og Martin fulgte efter, og indtil december 2019 var det Martin, som havde butikken.

Udvalget af brød har ændret sig meget siden 1950'erne. I dag kan man få mange slags morgenbrød og mange forskellige slags brød i det hele taget, og stadig nye typer kommer til. Det er heller ikke længere kun om søndagen, man kan købe flødekager. I dag kan man dog ikke købe cigaretter, og der er heller ikke længere konditori. Butikken har i dag flere ansatte. Mange unge piger fra egnen har tjent deres første penge her ved at ekspedere. Butikken har ændret udseende, men er dog som i 1950'erne hvidkalket. Men én ting har slet ikke ændret sig: Der er altid lukket om mandagen!